

ŞEHR-İ RAMAZAN

ÖZLÜCE NURETTİN TOPÇU KIZ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ RAMAZAN YAYINIDIR

SON 10 GÜN / MAHMUD EROL KILIÇ

Selam sana ey oruç ayı!
Selam sana ey kıyam ayı!
Selam sana ey lütf ayı!
Selam sana ey yılın bütün aylarının efendisi!
Selam sana ey hataları ve günahları silip yok eden!
Selam sana ey gecelerin ve gündüzlerin en mübareği!
Selam sana ey kölelerin ve hizmetçilerin baharı! (İbn Arabi).
O gece çok yağmur yağmıştı. Mescidin tavanı ottan hasırla örülü olduğu için zemine sular akmıştı. Mescidde itikafta olan Hz. Peygamber'in yüzünden çamura bulanmış yağmur suları akıyordu. "Bana bu gece, Kadir Gecesi, gösterildi ve sonra unutturuldu. Ben kendimi yağmur suyunun ve çamurunun olduğu bir seher vakti secde eder buldum. Size tavsiyem son 10 günde onu arayın, özellikle tekli günlerde" dedi (Buhari).

Bu madde âlemi içerisinde, geldiğimiz yer olan ruhani âleme olan özlemimizin yoğunlaştığı zamanlar ve mekanlar bulunur. Tavaf, Arafat böylesi mekanlara örnek teşkil ederken Üç Aylar, Ramazan, Cuma v.s zamanlara tekabül eder. Ramazan demeyin zira o Allah'ın isimlerindedir fakat Ramazan Ayı deyin der İbn Arabi. Ondan dolayı da arifler "O'nu görüp oruç tutun ve O'nu görüp iftar edin" sözünden kinaye yaparlar. İşte o ayın özünde, çekirdeğinde bin aydan daha hayırlı denilen Kadir Gecesi bulunur. O ayın içinde (13'ünde) İncil nazil olmuştur. Yine o ayın içerisinde Furkan nazil olmuştur. Böylece o ay diğer her şeyden ayrılır. Allah'ın ayı, Ramazan. Yine ellerimizin arasından kayıp gidiyor.

Son 10 güne girdik. Kesret çarşısında satılan elbiseler, ayakkabılar için "Son 10 Gün İndirimi" diye ilanlar verirler, insanlar oraya üşüşürler. Ramazan'ın son 10 gününde yapılan indirimlerden ise haberimiz yok. Hz. Peygamber son 10 günde eşine, çocuğuna, dostuna veda eder kesret aleminden çekilirmiş. Kimsenin kendisini rahatsız etmesini istemezmiş. Kutsal bir geri çekiliş. İçer çekiliş. Aşırı sosyalleşmenin, aşırı politikleşmenin altında ezilen özünü, cevherini özgür kılmak için alını yağmur suları ile bulanmış toprağa sürermiş.

Koşuşturmaca içerisinde anların kıymetini farkedemiyoruz. Gençler Carpe Diem sözü yazılı tişörtler giyerler. Huzur bulmak için yavaşlatılmış şehirler ararız. Ama o anın ve o şehrin içimizde olduğunu bilmeyiz. Aborjinlerle yolculuk eden antropolog kervan birden durunca kendilerine neden durduklarını sormuş. "Çok hızlı gittik ruhumuz arkada kaldı, ruhlarımızı bekliyoruz" diye cevap vermişler. Modern insanın ruhu arkada kaldı. Beklememiz lazım. Ramazan ayının son 10 günü böyle bir imkan sunuyor. Eğer hızlı seçim propagandalarından, Ortadoğu kargaşasından, doların fırlamasından başımızı kaldırabilirsek belki Ramazan'ı idrak edebileceğiz, zira kaçıyor, son 10 gün. Bu indirimin duyurusunu yapan diyor ki "Kim iman ederek ve sevabını Allah'tan umarak Ramazan orucunu tutarsa onun geçmiş ve gelecek bütün günahları affolunur" (Nesei). İyi bir tenzilat değil mi sizce? "Ne zaman ki oruç ayı geçti bayram geldi, ayrılık gecesi geçti. Sevgili göründü. Sabah sahici sabah oldu. Azrâ, Vâmık oldu. Mâşuk âşık, şeyhin mürid oldu. Savaş gitti, zafer geldi. Zehir gitti, şeker geldi. Taş gitti, inci geldi. Kilit gitti, anahtar geldi. Bayram geldi, Hak yolunu arayanlar gazel okuyarak, oynayarak cümbüş ediyorlar. Zehir ondan şeker olur, bulut ondan ay olur. Her can, ondan tazelenir, genç olur. Kalk meydana git, rindlerin meclis halkasına gir. Git misafiri karşıla. Zira uzak yoldan geldi. Gamlar büsbütün sevinç, esâret bağları büsbütün hürriyet oldu" (Mevlana).

BİR AYET

(Oysa onların tek gerçek kabul ettikleri) bu dünya hayatı hakikatte sadece bir oyun ve eğlenceden ibarettir; âhiret yurduna gelince işte asıl hayat odur; keşke bunu bilselerdi! **Ankebut / 64. Ayet**

BİR HADİS

"Eğer dünya, Allah katında sivrisineğin kanadı kadar bir değere sahip olsaydı, Allah hiçbir kâfire dünyadan bir yudum su bile içirmezdi."

(Tirmîzî, Zühd,13)

MÜNACAAT

Bismillahirrahmânirrahim
Patır patır gömleklerini yırtan
Başlarına bahar vuran tomurcuklar
Işıқта seğriyen yapraklar
Ve yağmurlarla kucaklaşan
Yanık topraklar gibi
Bir işe adınla sarılmak
Bir söze adınla başlamak
Ne güzel Rabbim.

Şu sonsuz kâinatta / Katı, sıvı, gaz, plazma
Canlı/ cansız ne varsa /Hepsi senin eserinin.

İşığı izleyen ay çiçeği gibi / Hangi yöne dönsem
Ayan beyan ordasın. / Yerler/ gökler
Ve bütün yaratılmışlar / Senin imzanı taşıyor
Her şey sana şükreder / Zaman hep seninle var
Hiçliğin tek yorumudur zamansızlık
Aklın intiharıdır / Nefsin sefaleti
Ve en çirkin küfürdür / İmansızlık.

Dur/ durak bilmez
Bir koçbaşısıdır döver tak tak
Göğsümün et, kemik ve kastan duvarlarını
Yerle gök arası kadar kırmızı zambak
Kanımla renklerin
Âşıktır iklimini bulmuştur
Hep senin güzel adını
Zikreder kalbim.

Kulunum / Elbette olacak kusurum
Ahadsin, samedsin / Rahmân ve râhim olan sensin
Gaflette kayabilirim / Nefsime uyabilirim
Kalemim sürçer / Dilim kelâmı kirlertirse
Yasak arazilerde gezersem
Eğri ve kırık çizgiler çizersem
Tövbelerim sağnak sağnak unanacak sana
Âdilsin, adâletine sığınırım / Hâkim – i mutlaksın
Yalvarıyorum / Günahımı bağışla.

Bahaettin KARAKOÇ

4 NİSAN PERŞEMBE

İMSAK VAKTİ :05.09

AKŞAM/İFTAR VAKTİ: 19.38